

## Verdwenen verenigingen

# Het muzikaleven in Bissegem



We gaan stilaan naar een nieuw muzikaal tijdperk, vandaar dat wij nog even terugblikken op die mooie 50-er jaren, de grote jaren van de jazz. Een magisch muziekgenre, ritmisch en emotioneel. Op de improvisaties van de muzikanten kon men dansen en zingen.



In de tent met de Kermis in de Tuinwijklaan. Orkest op de achtergrond.

Bissegems virtuoos hierin was **Roger Derijckere**. Men noemt hem wel eens de kleine Armstrong. Hij speelde in verschillende orkesten in de regio en was af en toe ook wel eens in Bissegem te gast.

De kleinkunst deed zijn intrede, **Jacques Brel** en **Nini Coremans** alias **Annie Cordie** zochten hun geluk bij onze Franse burens. **Will Ferdi**, **Jo Leemans**, **Bobbejaan Schoepen** met "k zie zo gèren mijn duivekot" deden het in België.

Maar niemand kon op tegen **Edith Piaf**. "La vie en Rose" weerklonk overal, want naar het einde van de 50-er jaren was er de transistorradio, met als gevolg dat we voor het eerst een radio hadden die we overal mee konden nemen.

Platendraaiers noemden toen pickups, omdat je wel 10 platen van 78 toeren op een stangetje te wachten kon leggen.

In 1956 deed de **Rock and Roll** zijn intrede en zou stilaan ook onze streken overspoelen. Zijn ritme was nieuw en groots. *Tutti...* En beetje per beetje zou de jukebox een vast meubel in iedere herberg worden.

In Bissegem hadden we twee bloeiende muziekmaatschappijen met veel goeie muzikanten die een deftig stukje muziek konden spelen. Zij maakten er hun hobby van om met

*Eén van hun eerste optredens in de tent met de kermis in de Tuinwijklaan vermoedelijk in 1949  
Willy Delbecque – André Delbecque – Werner Huys waarover wij het ook al eens hadden in vorige editie.*

kleine orkestje de bals in Bissegem en omstreken te gaan opfleuren. Een drummer, een accordeonist en één of meerdere blazers en men was vertrokken.

Aan grote accordeonisten was er in onze regio toen geen gebrek, ook niet in Bissegem. We hadden het eerder al over **Werner Huys** maar we moeten het vooral even hebben over twee Bissegemnaars: de broers **Willy** en **André Delbecque**. André Delbecque werd geboren in 1933 en overleed in 2010. Willy Delbecque werd geboren in 1932 en blaakt nog steeds van de gezondheid. Op zijn gezegende leeftijd is hij nog actief in verschillende verenigingen en op zijn 86ste is hij nog een van de vaste mannen die voor de bus-aan-bus bedeling van 't Minneke zorgt. Bij deze hiervoor van harte dank.